

Visietekst WIDL

Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg

Waar staan we voor?

Te veel worden we aangestuurd door het economische denken. In religies en levensbeschouwingen vinden we andere waarden terug. Ze zijn niet op materiële productie en consumptie georiënteerd, en bieden zuurstof voor zoekende mensen. We willen ruimte maken voor dit zoeken. Hierbij mag elke levensbeschouwing aan bod komen. Zonder (voor)oordelen, met respect en met een ingesteldheid dat ieders overtuiging de moeite waard is. We gaan eerder op zoek naar overeenkomsten dan naar verschillen. Hoewel we verschillen niet uit de weg gaan. We cultiveren openheid en begrip tussen alle levensbeschouwingen in Limburg. We leren over elkaar én met elkaar. Op die manier willen we laten zien dat mensen met verschillende overtuigingen goed kunnen samenleven.

Er zijn tal van levensbeschouwingen in Limburg. De Werkgroep Interlevensbeschouwelijke Dialoog Limburg (WIDL) wil enerzijds de dialoog tussen deze diverse levensbeschouwingen en tradities stimuleren. Deze dialoog bevordert het samenleven in diversiteit. Anderzijds willen we samen zoeken naar levensbeschouwelijke verdieping en verruiming over de grenzen van confessionele en niet-confessionele tradities heen.

Hoe doen we dit?

De ontmoeting tussen mensen van diverse levensbeschouwingen zou in een democratische samenleving vanzelfsprekend moeten zijn. Zeker als die samenleving een (super)divers karakter heeft, zoals in vele gebieden van Limburg het geval is. Die ontmoeting is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom maken we dialoog en ontmoeting mogelijk. Die ontmoeting hoeft niet noodzakelijk een theoretisch verhaal te zijn. Ook een maaltijd, muziek en dans, film, theater, het bijwonen van gebedsvieringen, het bezoeken van gebedshuizen, ... maken échte ontmoeting mogelijk. Dit doen we op regelmatige basis. Dialoog en ontmoeting stimuleren we op twee manieren:

1. We stappen naar levensbeschouwelijke gemeenschappen en gaan met hen in gesprek. Onze overlegmomenten vinden plaats op een steeds wijzigende plek. Samen met de lokale gemeenschappen bespreken we de mogelijkheden voor interlevensbeschouwelijke initiatieven.
2. We streven naar een trefcentrum voor levensbeschouwingen. Een plek waar de verschillende levensbeschouwelijke gemeenschappen kunnen samenkomen en samenwerken.

Initiatieven voeren we uit in samenspraak na consensus. Elk gemotiveerd lid of geïnteresseerde gemeenschap wordt in de voorbereidingsfase betrokken bij activiteiten. Dat verhoogt het gevoel van eigenaarschap en engagement. We komen telkens samen in een open sfeer met respect voor ieders eigenheid. Op deze manier werken we ook aan een verruiming en verbreding van de verscheidenheid en het aantal denkstromingen.